

**Amsterdamse Studenteneklesia  
Orde van dienst - 27 juli 2014**

*Midzomerdienst: Zomer 1914-2014*

- Gij hebt ons in de moederschoot gekend (Verzameld Liedboek 835)

- Drempeltekst

*Zie in duisternis uw ontelbare mensen.  
Zie hun goede wil, hun wanhoop, onmacht, schuld.  
Zie allen die leven op aarde, nietig, onzeker.*

*En zie ons hier, dit huis vol mensen.*

*Zie in morgenlicht uw ontelbare mensen,  
allen voor eeuwig geboren;  
zie hun levenswil, hun daadkracht, hoop en vrees,  
hun kleine grote liefde.*

*En zie ons hier, dit huis vol mensen.*

uit: Hij onze God, Hij Een

- Gij hebt ons in de moederschoot gekend (VL 835)

- Woord ten geleide

- Schriftlied (VL 269)

- Voorlezing uit het boek Openbaring - Openbaring 7:9-14; 20:12

- Toen zag ik de doden  
uit Het verhaal van een Levende (VL 448)  
*1. Koor, 2. Allen*

- Toespraak door Kees Kok

- Muzikaal intermezzo

- Dat een nieuwe wereld komen zal (muziek Antoine Oomen)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel  
viering van eucharistie.  
Laat ons bidden.*

*Gij die uw gemeente bijeenroept  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht,  
niet vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.*

- Gezegend de onzienlijke (VL 643)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, 'Om liefdes wil')
- Brood en wijn
- Dans nos obscurités (Taizé)
- Mededelingen
- En weer zingen – Psalm 101 *vrij* (muziek Antoine Oomen)
- Voorbeden
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen
- Zij die stom zijn (VL 209)