

**Amsterdamse Studenteneklesia
Orde van dienst - zondag 5 oktober 2014**

'Deze wereld anders' van Ton Veerkamp

- Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505 – 2x)
- Ooit gehoord (nieuw; muziek Antoine Oomen – eerste strofe, gezongen)
- Woord ten geleide

Ooit gehoord:
dat sinds tienduizend jaar tot op vandaag
uit de Babeltorens dezer wereld
wordt gebliksemd: 'Hoor jij

Ik de Heer Baäl Mammon ben de god
die jou uit het solidariteitsfantoom
het diensthuis "naasteliefde"
heb uitgeleid.

Ik ken het mensenbrein
en heb de tijd.'

*

Ooit gehoord:
dat een weerloos mens werd neergeslagen,
dat een mens het zag en werd bewogen,
bij hem knielde, zwiwend

toen hem in zijn armen droeg en bracht
waar het veilig is, een wereld nieuw,
waar mensheid zal genezen
van razernij -
die mens, die wereld nieuw,
zo een zal jij?

- Ooit gehoord (nieuw; muziek Antoine Oomen – eerste strofe, gezongen)
- Kinderkring
- Voorlezing uit het boek 1 Koningen
1 Koningen 18:21-40
- Als blinden tasten wij langs de muur (VL 352; inclusief Oudnederlands en Latijn)
- Toespraak door Alex van Heusden
- Muzikaal intermezzo
- Gij hebt uw land begenadigd - Psalm 85 vrij (nieuw; muziek Antoine Oomen)
- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.*

*Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.*

- Tafelgebed: Sacrament van hoop (VL 674)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, 'Om liefdes wil')
- Brood en wijn
- Roep onze namen (VL 566)
- Mededelingen
- Moge de Architect van het heelal (muziek Tom Löwenthal)
- Voorbeden
- Onze Vader 'Kevelaer' (muziek Tom Löwenthal)
- Zegen
- Schriftlied (VL 269)