

**Amsterdamse Studentenekklisia**  
**Orde van dienst - zondag 12 oktober 2014**

*Moeilijke naastenliefde*

- Verberg uw aangezicht niet (Verzameld Liedboek 727)

- Drempeltekst

Als een vreemdeling bij jou gastknecht is in uw land,  
dan zul jij hem niet vernederen.

Als een die onder u geboren is  
zal voor u de vreemdeling zijn  
die gastknecht is bij u.

Jij zult hem liefhebben die is zoals jij  
want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte.

Leviticus 19:33-34

- Verberg uw Aangezicht niet (VL 727)

- Woord ten geleide

- Een mens te zijn op aarde (VL 731)

- Kinderkring

- Voorlezing Psalm 41 vrij

- Stilte nu - Psalm 65 *vrij* (muziek Antoine Oomen; korte versie)

- Toespraak door Geeske Hovingh

- Muzikaal intermezzo

- Psalm 1 *vrij* (VL 8)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie.  
Laat ons bidden.*

*Gij peilt mijn hart  
Gij doorgrondt mij*

*Leer ons  
peilen en doorgronden  
hart en ziel  
van onze naasten  
geef ons de moed  
ons in te leven  
in elkaar*

*dat wij niet  
ons vertrouwen in elkaar  
beschamen*

*Maak ons veilig  
en eenvoudig  
voor elkaar  
als brood  
en als wijn  
tot vreugde*

*Zo moge het zijn*

- Tafelgebed: Gij die de stomgeslagen mond verstaat (VL 658)
- Moge het delen (gesproken)
- Brood en wijn
- Dans nos obscurités (Taizé)
- Mededelingen
- Wat in stilte bloeit (VL 868)
- Voorbeden
- Onze Vader in de hemel (VL 849)
- Zegen
- In het laatste van de dagen zal het zijn (VL 371)