

**Amsterdamse Studentenekklisia**  
**Orde van dienst - zondag 19 oktober 2014**

*De binding van Izaäk*

- Jij aanhoudend Licht (tekst Franck Ploum, muziek Tom Löwenthal)

- Drempeltekst

*JHWH sprak tot Abram:*

*Ga, jij, uit je land, uit waar je verwekt bent, uit het huis van je vader  
naar het land dat ik jou zal laten zien.*

*Ik zal jou maken tot een groot volk,*

*ik zal jou zegenen*

*en jouw naam groot maken.*

*Wees tot zegen!*

*Ik zal zegenen die jou zegent*

*en wie jou verwenst zal ik vervloeken,*

*in jou zullen worden gezegend alle familiesgeslachten der aarde.*

Genesis 12: 1-3

- Jij aanhoudend Licht (tekst Franck Ploum, muziek Tom Löwenthal)

- Woord ten geleide

- Lied van Abraham (Verzameld Liedboek 289)

- Kinderkring

- Voorlezing uit het boek *In den beginne*

Genesis 22

- Lied van Izaäk (VL 294)

- Voorlezing van het gedicht *Izaäk* (Huub Oosterhuis, *Wie bestaat*, blz. 23)

- Psalm 16 – Hoor je mij (VL 26)

- Toespraak door Franck Ploum

- Muzikaal intermezzo

- Wij woonden donker - Psalm 107 *vrij* (muziek Antoine Oomen)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel*

*viering van eucharistie.*

*Laat ons bidden.*

*Gedenk uw mensheid*

*in dit eindeloos heelal op zoek naar U.*

*Gedenk ons hier bijeen*

*laat ons niet vallen.*

*Gedenk uw trouw  
aan Abraham gezworen.  
Gedenk uw kind uit Nazaret,  
uw grote liefde.  
Gedenk de kinderen uit ons geboren.  
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.  
Trek niet uw handen af van deze aarde.*

- Tafelgebed: Gezegend Gij, in uw verborgenheid (VL 681)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, 'Om liefdes wil')
- Brood en wijn
- En todo (Taizé)
- Mededelingen
- Jij licht in ons midden (tekst Franck Ploum, muziek Tom Löwenthal)
- Voorbeden
- Zegen
- Wonen overal (VL 764)