

**Amsterdamse Studentenekkllesia
Orde van dienst - zondag 26 oktober 2014**

Wat heet heilig

- Gij levende eerste en laatste (Verzameld Liedboek 235)

- Drempeltekst

*Ik zag JHWH – God zitten op een hoog verheven troon
en zijn zomen vulden het heiligdom.*

En boven hem Serafs, elk met zes vleugels:

met twee bedekten zij hun aangezicht,

met twee bedekten zij hun voeten

en met twee vlogen zij.

En de een zong de ander toe:

Heilig, heilig, heilig is JHWH -

God van de hemelse machten.

Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.

Jesaja 6: 1-3

- Gij levende eerste en laatste (VL 235)

- Woord ten geleide

- Wie mag te gast zijn (muziek Antoine Oomen)

- Kinderkring

- Voorlezing uit het boek *Hij riep*

Leviticus 19:1-18 en 33-34

- Onbegonnen naam - Psalm 8 *vrij* (muziek Antoine Oomen)

- Toespraak door Kees Kok

- Muzikaal intermezzo

- Wie als een god wil leven (muziek Tom Löwenthal)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,

viering van Eucharistie.

Laat ons bidden.

Gezegend zijt Gij

om uw Thora, uw heilige wijnstok

waaraan Gij ons deel hebt gegeven

door Jezus uw dienstknecht.

Gezegend zijt Gij

om het levend woord van Mozes en de Profeten

waaraan Gij ons deel hebt gegeven

door Jezus uw dienstknecht.

*Hem noemende gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weggegooiden mensen.*

*Voor uw Aangezicht gedenken wij
de namenlozen die zijn afgeslacht
in oorlog na oorlog.*

*Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen,
kom over ons met uw geest.*

- Tafelgebed: Avondmaal ter heiliging (VL 633)
- Moge het delen (muziek Tom Löwenthal)
- Brood en wijn
- Laudate omnes gentes (Taizé)
- Mededelingen
- Nooit hoorden wij andere stemmen (VL 804)
- Voorbeden
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen
- Uit staat en stand (VL 759)