

**Amsterdamse Studentenekklisia**  
**Orde van dienst - zondag 9 november 2014**

*Psalm 90: Taal en Target*

- Die ons voor het licht gemaakt hebt (muziek: Antoine Oomen)

- Drempeltekst

*Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht  
een veilige woonplaats geweest.  
Sinds mensenheugenis zijt gij God  
en in alle komende eeuwen.  
In uw ogen zijn duizend jaren  
als de dag van gisteren, weg.*

*Leer ons dan zo onze dagen waarderen  
dat wij er wijze mensen van worden.  
Wees met uw mildheid om ons heen  
en bestendig het werk van onze handen.*

uit Psalm 90

- Die ons voor het licht gemaakt hebt (muziek: Antoine Oomen)

- Woord ten geleide

- Onze hulp – Hoor Israël (VL 678)

- Kinderkring

- Psalm 90 *vrij*, gelezen

- Die mij getrokken uit de schoot (Verzameld Liedboek 178)

- Toespraak door Alex van Ligten

- Muzikaal intermezzo

- God weet komt het goed (VL 914)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van Eucharistie.  
Laat ons bidden.*

*Gij die uw gemeente bijeenroept  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht,  
niet vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.*

- Tafelgebed: Gezegend Gij om uw verborgenheid (VL 681)

- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, 'Om liefdes wil')
- Brood en wijn
- En todo (Taizé)
- Mededelingen
- Elke dag, alle dagen - Psalm 145 *vrij* (muziek Tom Löwenthal)
- Voorbeden
- Onze Vader in het verborgene (VL 248)
- Zegen
- Nu nog (VL 933)