

**Amsterdamse Studentenekklisia**  
**Orde van dienst - zondag 16 november 2014**

*Anton Tsjechov (1860-1904)*

- Geef een weg (Verzameld Liedboek 835)

- Drempeltekst

*Stilte nu. Voor U.  
Stilte zingen had ik U beloofd.  
Hoor dan.*

*Hoor dan wie?  
Mij – wie mij?*

*Die deze mens ben  
die hier neerligt  
Nietig schuld beladen  
die wil opstaan  
ander mens wil zijn  
nieuw ik.*

*Stilte nu.*

- Geef een weg (VL 835)

- Woord ten geleide

- Zoals de mensen leven (VL 816)

- Kinderkring

- Voorlezing van drie fragmenten uit het werk Tsjechov,  
begeleid door accordeonist Joost van Son

- Toespraak door André Roes

- Muzikaal intermezzo

- Doe mij binnengaan (VL 844)

- Intermezzo en collecte

- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van Eucharistie.  
Laat ons bidden.*

*Gij die uw gemeente bijeenroept  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht,  
niet vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.*

- Tafelgebed: Die heeft gezegd (muziek Antoine Oomen)
- Moge het delen (in G-groot; muziek Tom Löwenthal)
- Brood en wijn
- De noche (Taizé)
- Mededelingen
- Wij woonden donker - Psalm 107 *vrij* (muziek Antoine Oomen)
- Voorbeden
- Onze Vader (VL 247)
- Zegen
- Wie zijn leven niet wil geven (VL 441)