

# Gij ik waan mij niet wijzer - Psalm 131 *vrij*

Tekst: Huub Oosterhuis  
Muziek: Antoine Oomen

*mp* + Volk Gij ik waan mij niet wij - zer ik niet meer dan een

*mp* Gij ik waan mij niet wij - ik weet mij niet meer dan een

*mp* *legato*

6 mens keer mij niet af van mijn naas - te droom geen hoog-dra - ven-de dro - men ik

mens keer mij niet af van mijn naas - te droom geen hoog-dra - ven-de dro - men ik

11 heb mijn be-stem-ming er-ken-d mijn ziel is tot rust ge - ko - men een een

heb mijn be-stem-ming er-ken-d mijn ziel is tot rust ge - ko - men een

*mp* + Volk een

16

kind dat ge - dron - ken heeft en rust aan de borst van zijn moe - der zo is ziel in  
 kind dat ge - dron - ken heeft en rust aan de borst van zijn moe - der zo is mijn ziel in

21

mij. Ik wacht op U, ik wacht van nu af tot een - wig - heid om -  
 mij. Ik wacht op U, wacht van nu af tot in - eeu - wig - heid om -

26

+ Volk  
 Ik- zal- er- zijn.  
 dat uw naam ver - luidt Ik- zal- er- zijn.  
 dat uw naam ver - luidt Ik- zal- er- zijn.