

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam
Zondag 22 december 2019
De komende wereld 2:
Waar ben je nu?

De kaarsen aangestoken

Hoever is de nacht (VL 388)

Psalm 72 vrij

Er zou van godswege een koning,
een koning komen - een koning!
Om orde te stellen op zaken:
onkreukbare rechtspraak voor allen,
opgetild de vernederden,
vreemdelingen geëerbiedigd,
mensenrechten gewaarborgd:
van godswege een koning!

Hoever is de nacht (VL 388)

Woord ten geleide

Kinderkring

Onstilbare tonen (VL 510)

Voorlezing uit het boek Jesaja (een collage)

Leeggeplunderd hebt gij het land.
Met het geroofde goed van de armen
vult gij uw huizen.
Met welk recht vertrapt gij mijn volk?
Wee over hem die huis na huis opkoopt
die akker bij akker voegt
tot er geen grond meer over is.
Wee over hem die goed noemt
wat kwaad is.
Jesaja 5:8.20

Wij wachten op licht
maar het blijft donker
'licht van de zon'
maar wij dolen in duisternis.
Als blinden tasten wij in het rond
onzekere mensen zonder ogen.
Wij struikelen op klaarlichte dag
in de bloei van ons leven
zijn wij als doden.
Jesaja 59:10

Het volk dat in duisternis gaat (VL 393, alleen tekst)

Voorlezing uit Jesaja (een collage)

Het slavenjuk dat ons drukte
de stang op onze schouders
de stok waarmee wij worden geslagen.
breekt hij in stukken op zijn dag.
De stampende trappende laars
de kleren in bloed geveerd
vallen ten prooi aan het vuur.
Jesaja 9:3-4

Stem van een roepende
baan in de woestijn zijn weg.
Afgronden moeten worden geslecht.
Krochten moeten worden bewoonbaar.
Enkel door recht te doen
zult Gij worden bevrijd.
Jesaja 40:3-4

Mocht het toch waar zijn (VL 878)

Toespraak

Bart-Jan van Gaart

Nun komm, der Heiden Heiland J.S. Bach BWV 659

Charlie Bo Meijering

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Gij met uw naam onnoembaar, God,
woord onberekenbaar
droom dwaasheid kracht bevrijding,
Gij die uw weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,
God van mensen, lopend vuur,
Gij ongehoord in deze wereld –
wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
zodat wij U zien.
Als Gij de God zijt
die de mensen liefheeft,
open ons dan voor U.

Gij die niemand naar de ogen ziet (VL 210)

Moge het delen (Löwenthal)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Die om mij smeekt (VL 218)

Voorbeden

Onze Vader (VL 246)

Voorlezing uit Jesaja (een collage)

Ooit smeden de volkeren der aarde
hun zwaarden tot ploegijzers om
hun lansen tot sikkels
om het koren te oogsten.
Geen volk trekt het zwaard meer
tegen een ander.

Niemand oefent zich meer voor de strijd.

Jesaja 2:4

Dan vlijt de panter
zich naast het bokje.

De leeuw en het lam liggen samen.

Het kalf en de leeuw zullen grazen

op één veldje.

Een kind kan ze wijden.

Jesaja 11:6

Zegen

Scheur de wolken uiteen en kom (VL 206)