

Zondag 7 juni 2020: 'Hebben en zijn'

Podcast Ekklesia Amsterdam

samengesteld door Bart-Jan van Gaart

1. Wat doet het met een mens

2. Een land in onweer verward (VL340, muziek: Tom Löwenthal)

Een land in onweer verward,
een stad verdwaald in zijn stegen,
Twee mensen, wachtend op wie,
een kind dat huilend ontwaakt.

Er komen dagen aan
dat wij de nacht zullen prijzen,
dat wij vergeten het licht,
dat wij verspelen elkaar.

Er zal geen huis meer zijn
dat niet weekklaagt om zijn dode.
Dan zal er stilte zijn
zo hard en koud als de dood.

Er zal een stilte zijn
zo licht als zee in de verte –
er zal vermoeden zijn,
een waas van ander weer.

Er zullen woorden zijn,
oeroude stenen die spreken.
Er zal nog weten zijn,
een kind dat lacht in zijn droom.

3. Overweging I

4. Just in case you're ever down again – Jett Rebel

Just in case you're ever down again
Remind yourself that everyday is new
For tomorrow you can try again
And maybe you won't have to be so blue
Many before you have made it through
Once again
You made it to my heart
You silly human
Down the drain
Right back where we started
This whole thing
Might not be real
It's for believing in

Just in case you're ever down again
Hope you'll forget about life you knew
For tomorrow there's a place my friend
Where maybe you won't have to be so blue
And all lonely days are finally through
Just in case you're ever down again
Just take essentials you won't need so much
I will hold your hand and lead you there
And together we will smile somewhere
And together we'll be smiling there
And together we'll be smiling there
And together we will, live forever

5. Voorlezing uit het evangelie van Lukas (12:22-31)

Hij sprak tot zijn leerlingen:

Het is daarom dat ik je zeg:
wees niet bezorgd over je ziel,
wat je zult eten,
en niet over je lichaam,
waarmee het te kleden.
Want je ziel is meer dan eten
en het lichaam meer dan kleding.
Kijk naar de raven,
zij zaaien niet en maaien niet,
zij hebben geen binnenkamer en geen schuur.
En God voedt ze.
Jullie zijn toch veel meer waard dan de vogels?
Wie van jullie is in staat door al dat zorgen
een halve meter toe te voegen aan zijn leven?
Als je zelfs het minste niet kunt,
waarom zou je dan bezorgd zijn over al het andere?
Kijk naar de leliën,
kijk ze groeien:
ze spinnen niet en weven niet.
Maar ik zeg je:
Salomo in al zijn heerlijkheid,
zelfs hij was niet gekleed als een van deze.
Als God het gras dat vandaag nog op het veld is
en morgen in de oven wordt gegooid,
zó aankleedt,
hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen?
Ach jullie, tob je niet af
'wat zullen we eten, wat zullen we drinken',
maak je toch niet zo ongerust -
dat alles doen de volkeren van deze wereld.
Jullie vader weet dat je dit nodig hebt.
Zoekt veeleer zijn koninkrijk
en dit alles zal je ook nog worden gegeven.

6. Overweging II

7. Price Tag – Jesse J (2011)

8. Voorbeden en zegenwens

9. Leliën draagt de woestijn (VL 366, muziek: Tjeerd Oosterhuis. Uitgevoerd door Huub van der Lubbe en Trijntje Oosterhuis (CD: Om Liefde))

Leliën draagt de woestijn
rozen dragen de rotsen.
Lente staat op je drempel.
Leven begint opnieuw.

Bevende harten, vat moed,
strek je, slapende handen.
Dove oren, ga open
wankelmoedigen, hoort.

Hij slaat bronnen, ontbindt
tongen, zangen, rivieren.
Water welt aan je voeten
en geen leeuw op je weg.

Kromme, jij wordt recht.
Woeste, jij wordt een akker.
Wat geen woorden vermogen,
aarde, vrede voor jou.

Oude mensen, vrees niet -
jong mens, wat zal het worden?
Zomertuinen aan zee.
Liefde, lichaam van zon.

Verantwoording

Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in zijn 'Verzameld Liedboek' (2004). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (ekkleisia-amsterdam.nl).