

EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 20 juni 2021

LuisterLink – Land van licht

Samengesteld door Alex van Heusden

1. Hoor je mij (VL26, muziek Antoine Oomen)

*Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.*

2. Voorlezing uit het boek Jozua

Jozua 1:1-7

3. Hoor je mij

*Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.*

*Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed.
Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet,
die is hier, op mijn lippen.*

*Enige die ik nog ken,
alles ben je me,
erfdeel en beker.
Lieflijke woorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij
mijn geest wordt wijd:
jij verkoopt me niet,
voor geen prijs, voor geen ander.*

4. Overweging 1

5. Voorlezing uit het boek Jozua

Jozua 6:1-5

6. Muzikaal intermezzo

Ludwig van Beethoven, Bagatelle No. 1 in G, uitgevoerd door Charlie Bo Meijering

7. Overweging 2

8. Voorlezing uit het boek Jozua

Jozua 6:15-20

9. Lied van Jozua (VL336, muziek Antoine Oomen)

*Kies maar uit, goden genoeg
tussen de Rode Zee en de Grote Rivier
tussen de Blauwe en het gebergte van Moab.
Kies maar uit, goden genoeg.*

*Als je die Ene niet wilt
die je zijn woord heeft gegeven,
die je de aarde beveelt en de tijd,
die je de vreemdeling wijst als je naaste*

*kronkel of kruip dan, gelokt of geschoren,
voor een van die duizenden anderen,
Baäls en Astartes, wat maakt het je uit*

*als je die Ene niet wil als de grond van je leven
zijn alle anderen een voor een
om het even.*

10. Overweging 3

11. Lied van het land (VL324, muziek Antoine Oomen)

*Hoe verder onze ogen reiken,
hoe verder weg de bergen wijken
van rood en goud ons toegezegd.
En dood de grond en onder boven –
zwart masker voor de zon geschoven,
ontij ongeest onland onrecht.*

*In zoveel woestenij gevangen
begraven wij ons diepst verlangen:
dat ooit een land van licht zal zijn,
een stad gegrond op recht en rede,
een hart dat weet, een huis van vrede –
wij zouden daar geboren zijn.*

*Hoog land, zo ijl zo weggezwegen,
naar jou toe dwalen al mijn wegen
uit diepten waar geen voeten gaan.
Hoe zou ik ooit jou niet behoren.
O stem, geklonken in mijn oren,
nog onvergeten onverstaan.*

12. Voorbeden

13. Vergeet niet (VL893, muziek Bernard Huijbers)

*Vergeet niet dat woord van oudsher:
dat leeggeschud zullen worden
de plunderaars, uitgedreven
de stichters van tirannie.
Maar de doodgetrapte zal leven,
de arme zal opstaan en nemen
het land dat hem toebehoort.*

*Vergeet niet dat woord van oudsher:
dat uitgeroeid zullen worden
de moordenaars, uitgedreven
de stichters van tirannie.
Maar de doodgetrapte zal leven,
kinderen zullen opstaan en grijpen
het recht dat hun toebehoort.*

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl).