

## **EKKLESIA AMSTERDAM**

**Zondag 11 juli 2021**

**LuisterLink – Eind in zicht?**

**Samengesteld door Kees Kok**

### **1. Met niets van niets (VL277, muziek Tjeerd Oosterhuis)**

*Met niets van niets zijt Gij begonnen,  
hebt sprakeloos het licht gezegd,  
de tijd bepaald, het land gewonnen,  
de zeeën op hun plaats gelegd*

*de ban der duisternis gebroken –  
en het werd morgen, dag na dag,  
een wereld in het licht gesproken,  
een mensheid die beginnen mag.*

*Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.  
Het langste deel nog niet gegaan.  
Geen engel met ons mee gezonden  
om nacht en ontij te verslaan.*

*Met licht van licht hebt Gij geschreven  
uw boek dat ons het leven redt,  
de woorden van uw trouw gegeven.  
En van dit lied de toon gezet.*

### **2. Overweging - 1**

### **3. Zo zong dat volk (VL300, muziek Bernard Huijbers)**

*Zo zong dat volk  
zo zong en vloekte het –  
en van geen toekomst wisten zij:  
Niemand heeft ons gered.*

*Elkanders onderhorigen, in dromen  
gevangen, in potten vlees, dat zijn we,  
in angst voor spinnen en donker; onze handen  
rangschikken pluizen, poppen tot de tanden  
gewapend; als hamsters in glazen bakken  
ronddarren, dat doen we.*

*Dat zong dat volk  
zo zong en vloekte het –  
en van geen toekomst wisten zij:  
Niemand heeft ons gered.*

*Dromen wij te zwemmen, uitgelaten,  
in een warme snelstromende rivier?  
Opgedroogde kieuwen, schimmige vinnen zijn we  
in een aquarium verstopt vol wiegend wier;  
willen wel anders, maar tot geen tocht gedagvaard,  
niet gevleugeld, niet reisvaardig.*

*Dat zong dat volk  
zo zong en zeurde het –  
en van geen toekomst wisten zij:  
Niemand heeft ons gered.*

*En niemand wacht nog, of gaat naar buiten  
tot hij een stem hoort, een inzicht ontvangt.  
Dit duurt zolang en wordt als lucht  
in ieders kop gepompt, dat elk verstand  
verstomt en niemand meer van  
hopen weet of anders wil, niemand.*

*Dat zong dat volk  
zo zong en weende het –  
nog van geen toekomst weten wij:  
niemand heeft ons gered.*

#### **4. Overweging – 2**

#### **5. Het licht is zoet (VL926, muziek Tom Löwenthal)**

*Damp, schaduwen, leegte,  
IJler dan ijl is alles.  
Wat krijgt de mens voor de moeite  
waarmee hij zich afmat onder de zon?*

*Wat nu bestaat, bestond allang,  
en wat zal zijn, dat was al eerder,  
en wat gebeurd is, gebeurt opnieuw  
en wie gedenkt die vroeger waren?  
En die nog komen, zijn al vergeten.  
De wijsheid schooiert rond in lompen.  
Wie recht betracht wordt niet geacht.  
Wie zaait weet niet wat hij zal oogsten.*

*Het licht is zoet,  
licht van de zon.  
Goed voor onze ogen het licht.  
Er zullen donkere dagen komen.  
Er zal nog weten zijn van licht.*

## 6. Overweging – 3

## 7. Gij zijt voor ons van geslacht tot geslacht (VL88, muziek Bernard Huijbers)

*Gij zijt voor ons van geslacht tot geslacht,  
o Heer, een veilige woonplaats geweest.  
Nog voor de bergen waren geboren  
en deze wereld in weeën werd gebaard.*

*Sinds mensenheugenis zijt Gij God  
en in alle komende eeuwen.  
Gij doet de mensen tot stof vergaan,  
Gij zegt: voorbij, ach kinderen van Adam.*

*In uw ogen zijn duizend jaren  
als de dag van gisteren, (m-) weg,  
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen,  
wij zijn als het welig tierende gras:*

*'s Morgens komt het op en bloeit,  
's avonds is het gemaaid en dood.  
Een mensenleven duurt zeventig jaar  
of als wij sterk zijn tachtig.*

*Het meeste daarvan is moeite en verdriet  
en opeens is het uit en vliegen wij heen.  
Leer ons dan zo onze dagen waarderen  
dat wij er wijze mensen van worden.*

*Hoe lang nog moeten wij op U wachten?  
O God, kom terug en sluit vrede met ons.  
Stel uw genade niet langer uit,  
dat wij ons voortaan in U verheugen;*

*en geef ons zoveel gelukkige dagen  
als wij ellende hebben doorstaan.  
Toon dat Gij met ons bezig zijt  
en laat onze kinderen uw heerlijkheid zien.*

*Wees met uw mildheid om ons heen,  
O Heer, en bestendig het werk van onze handen.  
Wees met uw mildheid om ons heen, o Heer,  
en bestendig het werk van onze handen.*

## 8. Overweging – 4

## 9. Voorbede

## 10. Van grond en vuur (VL166, muziek Antoine Oomen)

*Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak,  
van licht en stem,  
uw evenbeeld.*

*Volk dat in duisternis gaat,  
mensen met stomheid geslagen,  
het zal geschieden, zegt Hij,  
dat zij weer glanzen als nieuw.*

*Van licht en stem  
zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld.*

*Niet meer beklemd en verdeeld  
niet meer in woorden gevangen  
één en gekend en bevrijd  
eindelijk mens zal ik zijn.*

*Van licht en stem  
zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld.*

*Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen,  
dan is de dag van het lam,  
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.*

*Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak,  
van licht en stem,  
uw evenbeeld.*

### **Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel ([www.ekklesia-amsterdam.nl](http://www.ekklesia-amsterdam.nl)).