

EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 8 augustus 2021

LuisterLink – Over Albert Camus: hoe te leven in een pandemie

Samengesteld door Jos Beishuizen

1. Opening

2. Herschep ons hart (VL 693, muziek Tom Löwenthal)

*Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.*

3. Introductie: Wie was Albert Camus?

4. Fragment 1

De eerste preek van pater Paneloux

5. Fragment 2

De dood van Philippe Othon

6. Muzikaal intermezzo

Johann Sebastian Bach – Gottes Zeit is die allerbeste Zeit uitgevoerd door Lucas en Arthur Jussen

7. Fragment 3

De tweede preek van Paneloux

8. Jij bent de god (VL172, muziek Bernard Huijbers)

*Jij bent de god die mij gegeven is,
De beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
Goed land is mij ten deel gevallen.*

*Jij bent het lot dat mij beschoren is,
Mijn schaduw, mijn engel die mij troost, mij kwelt;
Laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
Ik kan geen mensen drinken.*

*Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
Een dorstend hert en ik een lege bron
Dorstend naar stromen regen.*

9. Overdenking

10. Vriend (V230, muziek Antoine Oomen)

*Alles ontgrenzende
alles doordringende ruimte,
vrijheid scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.*

*Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.*

*Zwijgende, meegaande voetstappen,
schaduw van schouders.
ogen zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
Hoe hier nu verschijn je me.*

11. Afsluiting

*Finale uit de opera Candide van Leonard Bernstein gespeeld door het
London Symphony Orchestra o.l.v. de componist*

*You've been a fool and so have I
But come and be my wife
And let us try before we die
To make some sense of life
We're neither pure nor wise nor good
We'll do the best we know
We'll build our house and chop our wood
And make our garden grow
And make our garden grow*

*I thought the world was sugar cake
For so our master said
But now I'll teach my hands to bake
Our loaf of daily bread
We're neither pure nor wise nor good
We'll do the best we know
We'll build house and chop our wood
And make our garden grow
And make our garden grow*

*Let dreamers dream what worlds they please
Those Edens can't be found
The sweetest flowers
The fairest trees
Are grown in solid ground
We're neither pure nor wise nor good
We'll do the best we know
We'll build our house and chop our wood
And make our garden grow
And make our garden grow*

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl).