

**Ekklesia Amsterdam zondag 12 september 2021**

**Luisterlink – iets te eten...**

*Samengesteld door Mirjam Rigterink*

---

1. Gij die weet wat in mensen omgaat (CD: Rust en vrede, muziek: Tom Löwenthal)

*Gij die weet wat in mensen omgaat  
Ontferm u  
Wees genadig  
Kom bevrijden  
Sterk ons  
Dat wij niet verdwalen in verdriet*

2. Woord ten geleide

3. Uit staat en stand (VL 759, muziek: Antoine Oomen)

*Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld.  
Omgewaaid. Ontwortelde plataan.  
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,  
een vlaag van knoppen die op springen staan.*

*Uit jij en jou en woorden weggevlucht.  
Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij.  
Op adem komen in de dunne lucht,  
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.*

*Uit eigen aard en huid naar iemand toe,  
onontkoombaar. En niet wonen meer  
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe –  
een zee van dromen gaat in mij tekeer.*

4. Voorlezing uit het evangelie van Johannes

*Johannes 21:1-14*

5. Overdenking – deel 1

6. De woorden die wij spraken (VL526, muziek: Tom Löwenthal)

*De woorden die wij spraken tot elkaar,  
haastige harde lieve onverstane,  
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,  
de bange dromen, de doorluchte wanen,  
de dagen die wij gingen met elkaar  
in donker woud door schaduwlichte lanen.*

*De mensen die wij werden één voor één,  
spelende handen helderziende ogen,  
lichamen stromend water steen en been,  
vurige zielen vonken mededogen,*

*die ene die wij zijn en anders geen,  
die anderen die wij nog worden mogen.*

*Dit niets dat overleeft ternauwernood,  
dit alles dat ik ben in vrees en beven,  
dit enig hier-nu tegen doem en dood,  
dit korte lichte lange eigen leven  
dat wij ontvangen als genadebrood,  
dat ons gegeven is en blijft gegeven.*

7. Overdenking – deel 2

8. Woord dat ruimte schept (VL441, muziek Antoine Oomen)

*Woord dat ruimte schept,  
toekomst, wijd licht land*

*waar gerechtigheid  
als rivieren stroomt*

*waar een wijnstok bloeit  
tegen klippen op –*

*even is het waar  
en dan is het weg.*

*Toon mij niet vergeefs  
wat mijn ziel verlangt*

*geef dat ik volhard  
in uw vergezicht.*

9. Overdenking – deel 3

10. Alleen kan ook (Psalmen 133, vrij, muziek: Antoine Oomen)

*Alleen kan ook  
met twee is beter  
twee of drie  
met twaalf  
of zeven maal zeven  
eendrachtig.*

*Je wast je piekharenhoofd  
je haar wordt zacht  
je wrijft de zalf erin  
het druipt over je konen  
in je hals.*

*Zo voelt het, zijn met  
velen, veilig –  
dauw daalt neer*

*van hoog gebergte  
in de morgenzon.*

*Je kent elkaar  
je weet wie bij je hoort  
gezegend ben je*

*zo voelt de nieuwe wereld  
die komen zal.*

### **Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel ([www.eklesia-amsterdam.nl](http://www.eklesia-amsterdam.nl)). De vertaling van het evangelie van Johannes is van Alex van Heusden.