

EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 3 oktober

LuisterLink – Van een zacht juk en een lichte last.

Samengesteld door Bart-Jan van Gaart

1. Herschep ons hart (VL693, muziek Tom Löwenthal)

*Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.*

2. Welkom en inleiding

3. Voorlezing uit het evangelie volgens Matteüs

Matteüs 11:25-30

4. Was jij mijn herder (VL40, muziek Tom Löwenthal)

Was jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.

*Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.*

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

*Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn - ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.*

*Jij hebt de tafel al gedekt - mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je*

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

*Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.*

*Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.*

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

5. Overweging

6. Die om mij smeekt (VL218, muziek Tom Löwenthal)

*Die om mij smeekt,
die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.*

*Die mij niet sleurde,
niet duwde, maar wenkte
over uw drempel.
Die de sluier van mijn angst
niet scheurde, maar optilde.
Die met enkel
uw stem mij zo vermurwde
dat ik wilde.*

*Ooit door geruchten
over U geknecht.
Nu zonder angsten
eindelijk
verwacht ik U.*

*Die om mij smeekt,
die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.*

7. Voorbeden

8. Onze Vader Verborggen (VL250, muziek Tom Löwenthal)

*Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –*

*waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.*

*Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart*

*breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.*

*Van U is de toekomst
kome wat komt.*

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl).