

**Ekklesia Amsterdam zondag 14 november 2021**

**Luisterlink – Uitgeleid**

*Samengesteld door Kees Kok, Alex van Heusden en Mirjam Rigterink*

*Met: Geeske Hovingh*

---

**1. Ooit gehoord (Stilte zingen, muziek: Antoine Oomen)**

*Ooit gehoord:  
dat vierentwintighonderd jaar geleden  
in een smaldeel van het Midden-Oosten  
werd geschreven 'Hoor jij  
Ik, de Naam Ik-Zal, ik ben de god  
die jou uit het slavernijsysteem,  
het diensthuis van Egypte  
heeft uitgeleid'.*

*Die god, die stem, dat woord,  
ooit van gehoord?*

**2. Inleiding**

**3. Deze wereld (uit: Uitgeleid, muziek: Tom Löwenthal)**

*Zij kwamen bijeen  
alle zevende dagen  
in een of ander huis  
nog vreemden voor elkaar –  
ontvingen woorden  
die zij niet eerder verstonden:*

*'Als je broeder diep is weggezakt  
zal jij hem vasthouden  
hij zal overleven naast jou'.*

**4. Wereldmoeders! (Column van Geeske Hovingh, coördinator Wereldhuis, Amsterdam)**

**5. Vreemden (uit: Uitgeleid)**

*Je dacht dat deze wereld  
anders was, en je bent er  
nog altijd niet overheen  
dat het gewoon deze wereld is'  
zei ze tegen hem.*

*'Ik denk het nog steeds'  
zei hij.*

## 6. Voorlezing uit *Hij riep* (Leviticus 19 passim)

## 7. Oud woord (uit: Uitgeleid)

*Als je broeder diep is weggezakt  
zijn handen reiken niet ver genoeg  
zal jij hem vasthouden  
hij zal overleven naast jou.  
Neem van hem geen rente  
geef hem geen zilver tegen rente  
geef hem niet te eten tegen winst  
hij zal overleven naast jou –  
ook de vreemdeling zal overleven  
naast jou, als je broeder.*

*Als je broeder diep is weggezakt  
je naaste, en hij verkoopt zich aan jou,  
bedien je niet van hem  
als van een slaaf.  
Je zult hem niet hardhandig bestieren –  
heb ontzag voor Ik-Zal de God  
die jou uitgeleid heeft  
uit het slavernijheelal  
van deze wereld.  
(naar Leviticus, vrij)*

## 8. Te doen (uit: Uitgeleid)

*Om ze te heugen  
om ze te doen –*

*Van hen is de toekomst  
kome wat komt.*

### **“Uitgeleid”, tekst en compositie ter gelegenheid van zestig jaar Ekklesia Amsterdam**

Het boekje en de CD zijn te bestellen via [secretariaat@ekkleisia-amsterdam.nl](mailto:secretariaat@ekkleisia-amsterdam.nl) of binnenkort via onze website.

### **Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” (2018). De vrije vertalingen van psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De muziek is te vinden via iTunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel ([www.ekkleisia-amsterdam.nl](http://www.ekkleisia-amsterdam.nl)).