

**EKKLESIA AMSTERDAM**

**Zondag 11 februari 2024**

**LuisterLink – Over de hebzucht**

**Samengesteld door Mirjam Rigterink**

**1. Piece en forme d'habanera – Maurice Ravel**

Mark Walter en Heleen Oomen

**2. Woord ten geleide**

**3. Er schreeuwt een mens onrecht (VL871, muziek Tom Löwenthal)**

*Er schreeuwt een mens, onrecht,  
de schreeuw van de hongersnood.  
Er werd op hoog gezag besloten:  
een deel der mensheid hoeft geen brood.  
Opdat wie rijk is rijk kan blijven leven –  
wie heeft, hem wordt gegeven, onrecht,  
en de rest mag dood.*

*Het gaat als vuur, onrecht,  
het blakert de steden zwart.  
Maar jij woont in gekoelde tuinen,  
met blinde muren om je hart.  
Je leert de sterken op de zwakken jagen,  
je leert ze zich gedragen, onrecht,  
als een ras apart.*

*Dit is jouw uur, onrecht,  
geen god die nog hoger scoort.  
Je hebt al haast de hele wereld,  
alleen nog niet het laatste woord.  
Dat staat met licht geschreven in de geesten  
van mensen, niet van beesten, onrecht,  
en dat plant zich voort.  
ongebroken vrij uitgaande  
hoog opklinkend licht van woorden  
als een lichaam*

**4. Voorlezing uit het evangelie van Lukas**

*Lukas 12:22-27*

**5. Mens op aarde (VL867, muziek Tjeerd Oosterhuis)**

Gezongen door Edsilia Rombley

*Lichtrood eiland  
in een lucht van  
donderkoppen*

*stoelen languit  
onder palmen  
volle glazen*

*gouden groeven  
ovverbloeide  
massagraven*

*korenschuren  
hongerogen  
lege tranen*

*oh berooide  
grote dame  
moeder aarde –*

*hoe nu verder  
met ons allen  
mens op aarde*

## **6. Over de hebzucht**

Jeroen Linssen

## **7. Het lied van de zevende dag (muziek Tjeerd Oosterhuis)**

*Hij sprak op de zevende dag  
Ik heb de lichten ontstoken  
De aarde in mensen gegrondvest  
De zeeën gespreid voor dolfinen  
De hemel voor vogels en sterren  
Nu is het even genoeg  
Nu is het rusten maal rusten  
mijn sabbat, mijn zevende dag.*

*De hemel vol vogels en sterren  
nu is het even genoeg.*

*Jij die je krachten geeft  
Om aarde en hemel te hoeden  
Jij met de last op je schouders  
Te zorgen voor lichaam en ziel:  
Ik schenk je de zevende dag  
Om jezelf te hervinden  
Dag van rusten maal rusten  
En dat wij vinden elkaar.*

*De hemel vol vogels en sterren  
nu is het even genoeg.*

**Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2023). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel [www.ekklesia-amsterdam.nl](http://www.ekklesia-amsterdam.nl).