

## EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 10 maart 2024

LuisterLink – De heersende macht gekroond of onttroond?

Samengesteld door Mirjam Elbers

### 1. **Stilte nu** (muziek Tom Löwenthal)

*Stilte nu, stilte nu, stilte nu.  
Deze bijeenkomst  
moge ons geven: kracht.  
Dat wij niet wanhopen aan ooit  
vrede op aarde.  
Stilte nu, stilte nu. Stilte nu.*

### 2. **Woord ten geleide**

### 3. **Herschep ons hart** (VL 693, muziek Tom Löwenthal)

*Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente.  
Wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg U niet,  
Verberg U niet.*

### 4. **Voorlezing uit het boek 2 Samuël**

*2 Samuël 6*

### 5. **Lied van Gij en ik** (VL231, muziek Antoine Oomen)

*Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt  
maar wel dat Gij niet zijt een god  
naar mensetrant.*

*Ondenikbaar beeldloos Gij, niet-gij  
als gij en ik in mensentaal –  
toch ik en Gij.*

*Gezegend Gij wiens wezen is  
dat ik U niet doorgronden kan  
en Gij mij wel.*

*Die zo zijt dat geen naam U past  
en alle licht een verre schijn  
goud klatergoud.*

*En alles niets. Een stameling  
van stomheid zijt Gij in mijn mond*

*als ik U zing.*

*Maar niets of alles, eeuwig nu  
zijn onvervreemdbaar Gij in mij  
en ik in U.*

## **6. Overweging**

*Mirjam Elbers*

## **7. Deze wereld omgekeerd (VL522, muziek Bernard Huijbers)**

*De wijze woorden en het groot vertoon  
de goede sier van goede werken  
de ijdelheden op hun pauwentroon  
de luchtkastelen van de sterken  
al wat hoog staat aangeschreven  
zal Gods woord niet overleven  
hij wiens kracht in onze zwakheid woont  
beschaamt de ogen van de sterken.*

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft  
dat dorst en honger zijn verdwenen –  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn  
die geen vader was zal vader zijn  
mensen zullen an'dre mensen zijn  
de bierkaai wordt een stad van vrede.*

*Wie denken durft dat deze droom het houdt  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen  
die zal vechten in 't verborgen  
die zal waken tot de morgen dauwt –  
hij zal zijn ogen niet geloven.*

## **Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2023). De muziek is te vinden via iTunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel [www.ekklesia-amsterdam.nl](http://www.ekklesia-amsterdam.nl).