

**EKKLESIA AMSTERDAM**

**Zondag 21 april 2024**

**LuisterLink – Morale ambitie**

**Samengesteld door Bart-Jan van Gaart**

**1. Fluitsolo Lied aan het licht (VL925, muziek Antoine Oomen)**

**2. In de morgen (uit Stilte zingen)**

*Wie moet ik bedanken  
voor deze nieuwe dag?  
Dat ik ontwaakt ben  
dat ik mezelf nog herken.  
Dat ik vannacht niet in een  
monsterachtig ongedierte  
ben veranderd.*

*Ik wil jou bedanken  
wiens naam mij te binnen schiet  
telkens als ik het licht  
en lichter zie worden  
God is je naam  
in alle talen der mensen  
en licht is je pseudoniem.*

*Toen ik klein was dacht ik  
hij ziet me.  
Nog hoop ik dat jij mij ziet.*

*Dat ik licht genoeg ben  
in deze donkere wereld.*

**3. Woord ten geleide**

**4. Die ons voor het licht gemaakt hebt (VL569, muziek Tom Löwenthal)**

*Die ons voor het licht gemaakt hebt  
dat wij leven  
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam:  
Ik-zal-er-zijn.*

**5. Voorlezing uit Morele ambitie (2024) – Rutger Bregman**

**6. Je zou gelukkig willen zijn (Psalm 112 vrij, muziek Antoine Oomen)**

*Je zou gelukkig willen zijn:  
stevig, vrolijk, rechtop,  
goed werk, goed wonen, wat geld,  
aardig worden gevonden  
lief, je grote liefde vinden,  
kinderen krijgen, gezonde, mooie.  
Dat zou je willen – wie niet?*

*Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,  
trouw, rechtvaardig, meedogend?*

*Een duistere zaak is de wereld  
maar er zijn mensen van licht.*

*Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen  
maar er zijn mensen die geven en delen.*

*Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar  
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.*

*Er zijn woorden gesproken  
die werken ten goede, je hart versterken,  
je geweten scherpen.*

*Gelukkig wie ze zoekt te horen  
en leeft om te volbrengen.*

## **7. Over morele ambitie**

*Bart-Jan van Gaart*

## **8. Sterven zal je ooit (muziek Tom Löwenthal)**

*Sterven zal je ooit.*

*Maar vandaag*

*en godweet morgen*

*kun je leven, doen, zien*

*iemand voor iemand zijn*

*misschien*

*en het verschil maken, toch,*

*tussen onverwisselbaar uniek*

*en om het even*

*tussen dood en leven*

## **Verantwoording**

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2023). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel [www.ekklesia-amsterdam.nl](http://www.ekklesia-amsterdam.nl).